



Beste vrienden, familie en bekenden,

We schrijven deze nieuwsbrief vol hoop, na vijf dagen lang het pro-life standpunt te hebben uitgedragen bij de universiteiten van Lethbridge en Calgary. Maaïke had hier van tevoren de plaatselijke teams van pro-life studenten getraind in apologetiek (het goed kunnen beargumenteren van je standpunt) en dialoog (op een vriendelijke/positieve manier het gesprek voeren) om zo het hoofd en het hart te raken van onze voorbijgangers. De harde wind en de sneeuw hield de jongeren niet tegen en gelukkig kwamen ook veel voorbijgangers toch een kijkje nemen. Honderden mensen kwamen tot de overtuiging dat ieder menselijk leven mensenrechten zou moeten krijgen en dat abortus altijd verkeerd is. We konden studenten doorverwijzen voor hulp na een abortus en anderen steun aanbieden bij een ongeplande zwangerschap. Na een lang gesprek met een CCBR medewerker besloot een boze dame die protesteerde, haar spandoek op te vouwen en zei: "Eigenlijk is alles wat je zegt steekhoudend; ik ben blij dat ik met je gesproken heb!"



Natuurlijk waren er ook veel studenten die de kans niet hadden met een vrijwilliger te spreken. Dat hoefde ook niet. Want als we laten zien wat een abortus echt is, spreekt dat boekdelen. De beelden die we gebruiken dragen elke keer weer het meest bij aan het veranderen van gedachten. Dit bleek ook weer op de universiteiten. Mensen stonden stilletjes te kijken, sommigen staarden ernaar vol ongeloof en werden pro-life zonder dat iemand wat zei. Ook al is het goed kunnen uitdragen van je standpunt ontzettend belangrijk, een foto zegt meer dan duizend woorden.

Er wordt wel eens gevraagd: "Waarom die heftige beelden?"

Woorden zijn niet toereikend om de verschrikking van abortus te beschrijven. Dát is onze visie, en de visie van CCBR. In de geschiedenis heeft het vertonen van beelden waarop het onrecht met eigen ogen te zien is, vaak tot een grote verandering geleid. Denk alleen maar aan de foto's van kinderen die als fabrieksarbeider moesten werken, of aan de beelden van de schepen waarin slaven werden vervoerd. In beide gevallen ging het om groepen mensen die achtergesteld werden, die minder of zelfs helemaal geen rechten hadden, net als bij het ongeboort kind in onze tijd. Wij denken dat de beelden ervoor zorgen dat het onrecht (de praktijk, zoals die werkelijk is) aan de kaak gesteld wordt, dat mensen stilgezet worden. En we denken dit niet alleen; we merken dat het werkt.

Steunt u het werk van de Rosendals in hun strijd tegen abortus? Maak uw gift over of wordt donateur! Stichting Joseba heeft nu ook een ANBI status.

Ons team werkt daarom hard om zoveel mogelijk de boodschap én de beelden te verspreiden: door presentaties te geven in kerken, door huis-aan-huis kaartjes te verspreiden, door spandoeken boven snelwegen te hangen, door met vrachtwagens rond te rijden waarop ons materiaal is afgedrukt en door het tonen van de beelden op borden in en buiten scholen, waarop we natuurlijk veel heftige reacties krijgen maar ook veel goede gesprekken hebben – en niet zonder zegen!

Deze tijd van het jaar zijn we ook extra druk met het werven van fondsen, zodat elke medewerker de financiën op orde heeft. Dit onderdeel van het werk wordt geleid door Nick.

Tot nu toe hebben Maaïke & Nick hun werk in Alberta voornamelijk met het team in Calgary verricht, maar in december verhuizen ze met de kinderen naar Ontario, zo'n 3500 kilometer verder, waar ze vanuit Ancaster met de andere helft van het CCBR team hopen samen te werken.

Een andere vraag die wel eens gesteld wordt: "Waarom moeten jullie voor je eigen inkomen zorgen?"

Geen enkele pro-life organisatie heeft de financiële middelen om veel vaste medewerkers in dienst te nemen. Omdat CCBR ervan overtuigd is dat die echter wel nodig zijn om een verschil te kunnen maken, om ons werk professioneel aan te pakken, wordt er op een andere manier fondsen geworven. Onze medewerkers hebben elk hun eigen groep donateurs (een soort thuisfrontcommissie), die nauw betrokken is en zorg draagt voor het basisinkomen. Men kan pas aan de slag, wanneer men kan laten zien dat hij/zij deze groep van donateurs om zich heen heeft. Dit principe is ook wel bekend van organisaties als Wycliffe of de MAF. Het positieve ervan is, dat de mensen die jou steunen, vaak ook erg betrokken zijn bij het doel.

Op deze manier heeft de organisatie bovendien nauwelijks kosten aan het personeel en blijven giften niet 'aan de strijkstok hangen'; die worden volledig aan de projecten besteed. Zo is CCBR met bijna 20 fulltime, professionele medewerkers de grootste pro-life organisatie in Canada geworden. Ook onder jullie zijn er mensen die ons als donateur steunen via Stichting Joseba en daarmee ons werk mogelijk maken!

Het werven van fondsen voor onze salarissen is eigenlijk wel het minst favoriete deel van ons werk. En hoewel dat zo voelt, beseffen we dat we mensen niet vragen om *ons* geld te geven. Integendeel, we vragen hen onze *organisatie* te steunen, zodat we door kunnen gaan met dit belangrijke (en soms zelfs levensreddende) werk. Op deze manier kan de één het werk steunen, op welke manier dan ook, en kan de ander het uitvoeren. Zo kunnen wij, jij en u concreet antwoord geven aan de oproep 'om diegenen te redden die op het punt staan gedood te worden' (Spreuken 24.11).



De contacten die we eerder dit jaar in Nederland hadden en de activiteiten die daarop volgden, zijn daar duidelijke voorbeelden van. In 's Gravenpolder werd een avond georganiseerd door de vrouwenvereniging en in Krabbendijke kwamen bijna 300 mensen op een gemeenteavond. Tijdens deze bijeenkomsten werd over pro-life werk verteld en geld opgehaald voor dit doel. De +14 jeugdvereniging in Krabbendijke organiseerde ook een nachtelijke sponsorloop, haalde 2100 Euro op en verspreidde kaartjes met informatie over abortus. Dat mensen hun harten openen, belangstelling toonden en ruimhartig gaven voor het ongeboren leven deed ons ontzettend goed. Hierin zien we ook de zorg van de Heere voor ons gezin. We zijn Hem en u er dankbaar voor!

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wilt u in contact komen met Maaïke & Nick? Laat het ons per e-mail weten.

Als we deze zegeningen van boven en om ons heen niet hadden, konden we mede-Canadezen niet bereiken met de pro-life boodschap. Nu zijn talloze mensen van gedachten veranderd en zijn er ontelbaar veel kinderen die geaborteerd hadden moeten worden, nog in leven. Nogmaals: bedankt! En Soli Deo Gloria!

With love,

Nick & Maaïke Rosendal