

De Rosendals

In 2004 verhuisde Maaïke met haar ouders en jongere broers naar Canada, waar zij Nick in een naburige kerkelijke gemeente ontmoette. Nick en Maaïke begonnen kort daarop met hun studies aan de Universiteit van Lethbridge en sloten zich aan bij een pro-life studentenvereniging die als doel had om ethische vragen rond het begin en einde van het leven op hun campus bespreekbaar te maken. Nick had in de vereniging vooral een administratieve rol, terwijl Maaïke meer betrokken raakte bij de presentaties en het debat. Dit debat werd soms als controversieel ervaren, maar leverde ook goede, nuttige gesprekken op en regelmatig mooie resultaten, wanneer medestudenten van gedachten veranderden of ervoor kozen om hun kindje te houden.

In 2008, kort voor het afronden van hun studies, trouwden Nick en Maaïke. Met een Bachelor of Social Work ging Maaïke voor een plaatselijke pro-life vereniging werken (vergelijkbaar met Siriz), waar ze spreekbeurten op scholen, jeugdverenigingen en in kerken verzorgde en hulp bood aan (jonge) moeders en zwangere meisjes en vrouwen. In 2011 ging Maaïke met een pro-life delegatie naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York voor de Commissie over de Status van de Vrouw en schreef daarover voor verschillende media. Inmiddels werkte Nick als accountant en volgde tegelijkertijd een Master om zijn Registered Accountant certificaat te behalen.

In 2012 werd Maaïke door het Canadese Centrum voor Bio-Ethische Hervorming (CCBR) gevraagd om mee te gaan op tour door Canada. Nick bleef met hun toen 2-jarige zoontje Jonah thuis, terwijl Maaïke drie weken met de 2-maanden oude Elliot en een team van 25 jonge pro-lifers meereisde, debatteerde, en aan vreedzame demonstraties meedeed. Hoewel er veel tegenstand was, werd het werk iedere dag gezegend met zichtbaar resultaat en aan het einde van de tour waren Nick en Maaïke er allebei van overtuigd dat CCBR de meest effectieve strategie gebruikt om mensen te bereiken met de pro-life boodschap. Onafhankelijk van elkaar voelden ze zich geroepen om hun "mond [te openen] voor de stomme, voor de rechtszaak van allen die omkomen zouden" (Spreuken 31:8).

Na een tijd van overdenking en gebed, begonnen ze enkele maanden later de sollicitatieprocedure met CCBR. Sinds October 2012 zijn Nick en Maaïke allebei werkzaam bij CCBR en hebben samen een full-time positie. Wanneer de één werkt, is de ander thuis bij de kinderen.

Als Registered Accountant is Nick verantwoordelijk voor de financiën en het macromanagement van de organisatie. Maaïke was eerst de assistent van de executive director en richt zich nu op "outreach" op universiteiten en hoge scholen, waar ze publieke presentaties en debatten houdt en pro-life studenten toerust door middel van training. Ze wonen inmiddels met hun gezin in Toronto (Ontario) en werken daar met het CCBR team.

Naast de roeping om onze naaste lief te hebben als onszelf, voelen zij zich vooral gedreven door de volgende woorden uit Spreuken 24 (vers 11 en 12):

"Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wanneer gij zegt: Zie, wij weten dat niet; zal Hij, Die de harten weegt, dat niet merken? En die Uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Want Hij zal den mens vergelden naar zijn werk."