



Lieve familie en vrienden,

Terwijl we net beginnen met het schrijven van deze nieuwsbrief, komt er een bericht binnen in onze werkapp. Kianna, een jonge vrouw die afgelopen zomer stage liep bij CCBR en nu pro-life werk doet in haar thuisstad Edmonton, schrijft: “Er zijn – God zij dank – twee baby’s gered de afgelopen week!” We kunnen niet anders dan even naar ons dochtertje kijken, dat acht weken geleden geboren werd. We hopen dat de moeders die voor het leven van hun kindje kozen, zich ook zo rijk zullen voelen binnenkort!



Vorig jaar kreeg Maaike de uitnodiging om te spreken op een conferentie waar christelijke ethiek en apologetiek in het middelpunt zouden staan. We beloofden dat ze zou komen, op voorwaarde dat alles goed zou gaan rondom de komst van ons vierde kindje en we een tevreden baby zouden hebben. En dat is ze! Daarom reisde Maaike met Amaris naar Abbotsford (British Columbia) en sprak daar op 3 en 4 maart voor 1100 mensen, waarvan de meesten nog nooit een pro-life presentatie hadden gehoord.

Na afloop kwam er een man naar Maaike toe. Hij vertelde dat hij vier kleinkinderen verloren had door abortus, waaronder een tweeling. “Wat moet ik doen?” vroeg hij geëmotioneerd.

Die vraag krijgen we vaak. Wanneer mensen zich realiseren wat een abortus inhoudt, voelen ze vaak dat ze hier iets mee moeten of willen. Voor sommigen betekent dat eerst het zoeken van hulp om dit te verwerken. Deze meneer kon doorverwezen worden naar een christelijke organisatie die hulp biedt aan mensen die in aanraking zijn gekomen met abortus. Voor ons betekent het dat we doen wat we kunnen om levens te redden.

Dat was ook het doel van 40 vrijwilligers en 7 collega’s toen ze naar Florida gingen afgelopen februari. Bij 5 universiteiten zetten ze nieuwe borden van CCBR neer – ons nieuwe ‘Project Mensenrechten’ – en deelden ze 11.000 folders uit. Het resulteerde in een verslag van 42 pagina’s dik vol positieve resultaten.



Twee voorbeelden hier uit:

- Keri-Ann sprak met een professor die persoonlijk een pro-life overtuiging heeft, maar dacht dat hij anderen hier vrij in moest laten. Ze vroeg hem of dit inderdaad waar zou kunnen zijn voor sommige ideeën, terwijl andere keuzen altijd schadelijk zijn. Hij besloot uiteindelijk dat abortus geen vrijblijvend thema is en hij anderen zou uitleggen dat het de rechten van een mens schaadt.
- Kristian sprak met een vrouw die dacht dat abortus in sommige gevallen noodzakelijk is. Ze bespraken iedere moeilijke situatie, waarna ze van gedachten veranderde: abortus is nooit een optie. Ze was zo enthousiast over het inzicht, dat ze een presentatie over mensenrechten die ze binnenkort zou geven, toe zou spitsen op dit onderwerp. Ze hoopte dat ze haar klasgenoten ervan kon overtuigen om pro-life te worden!

Wij zijn als gezin niet mee gegaan naar Florida, omdat Maaïke's ouders op bezoek kwamen. We hadden samen een mooie tijd! Een hoogtepunt was de doop van Amaris; de andere kinderen hebben elke dag met volle teugen van opa en oma's aanwezigheid genoten. Er kwam uit Nederland ook een lading kaarten, brieven en cadeaus mee van familie en vrienden – geweldig, hartelijk dank!

Iets waar Nick de afgelopen maanden mee bezig is geweest, is een aantal rechtszaken. Een advertentie van CCBR met een verwijzing naar onze website en een afbeelding van ongeboren leven zou op bussen verschijnen. In vier steden werd dit niet toegelaten. Rechtszaken tegen twee van deze steden hebben we inmiddels gewonnen; de twee andere zaken zullen binnenkort voorkomen.

Iemand die ons op dit moment geweldig helpt, is Iman, afkomstig uit Veenendaal. Dankzij Joseba loopt hij nu stage bij CCBR. Nick is erg blij met zijn professionele inbreng, bijvoorbeeld, wat betreft budget, technologie en het bewerken van video's.

Kortgeleden kregen we ook bemoedigend bericht uit onze provincie Ontario. De grootvader van één van de moeders vertelde dat ze op weg was naar de abortuskliniek toen ze moest wachten voor een verkeerslicht en één van onze borden zag. Ze heeft rechtsomkeert gemaakt; Soli Deo gloria!

Voor ons gezin betekende de komst van Amaris dat we meer samen thuis zijn geweest en veel gelezen hebben. Maaïke hoopt volgende week met Jonah en Amaris naar Nederland te komen. Ze zal onder andere spreken voor meer dan 200 jongeren in Krimpen aan den IJssel en er staan verschillende vergaderingen op de agenda, bijvoorbeeld in verband met werk aan een nieuwe website. Ook zullen er opnamen gemaakt worden voor filmpjes die het leven promoten. Zodra de website gereed is sturen wij u een mail. Wij willen uw gebed vragen voor een goede en gezegende reis!

Veel dank voor uw steun die – na de hulp van de Heere God – ons werk mogelijk maakt!

With love,

Nick en Maaïke Rosendal

**Graag stellen wij Iman van der Maas aan jullie voor.**

**Terwijl hij al een stage gevonden had bij een bedrijf in Canada, met bijbehorende vergoeding, koos hij ervoor om zich in te gaan zetten voor CCBR, omdat hij bij wilde dragen aan hun missie 'abortus ondenkbaar te maken'.**

**Wij vonden dit prachtig om te horen. En omdat Joseba het belangrijk vindt dat er ook in Nederland gebruik kan worden gemaakt van de kennis&ervaring die er is binnen CCBR sponsort Joseba nu zijn stagetraject.**



### **Kun je iets over jezelf vertellen?**

Ik ben Iman van der Maas, 18 jaar, en woon in Veenendaal. Op de middelbare school heb ik het economie profiel heb gevolgd. Dit voelde erg goed wat de stap naar een economische opleiding logisch maakte. Nu ben ik tweedejaars student Bedrijfskunde MER (Management Economie en Recht) aan de Christelijke Hogeschool Ede. In mijn vrije tijd ben ik druk met het beheren van mijn websites en webshop waarnaast ik mij verdiep in internet marketing. Verder geniet ik erg van de natuur en daarom ben ik

regelmatig langs de waterkant te vinden met een hengel.

### **Hoe kwam je erop om bij CCBR stage te willen lopen?**

Avontuur en uitdaging trekt mij heel erg, dus het idee om een half jaar in Canada stage te lopen was er al sinds een jaar. Uiteindelijk had ik een paar organisaties op het oog maar tijdens een kamp van mijn kerk sprak ik met de broer van Maaïke, die leiding geeft aan de jeugdvereniging. Hij vertelde mij over de stichting van zijn zus Maaïke en zwager Nick in Canada. Hierdoor ben ik gaan Googelen op internet naar CCBR en ben ik mij gaan verdiepen in de stichting.

Het doel om abortus te stoppen is natuurlijk geweldig en dit sprak mij erg aan. Ik wilde graag een bijdrage leveren door middel van een financiële stage bij CCBR en na een presentatie van Maaïke in Veenendaal is de bal gaan rollen. Nick en ik hadden een goed gesprek en dankzij de financiële steun van stichting Joseba was het mogelijk om stage te lopen voor CCBR in Toronto.

### **Wat doe je zoal bij CCBR?**

De hoofdplicht bij CCBR is het overzichtelijk maken/houden van de financiën en het opstellen van een budget voor de zomerstagiairs van CCBR dit jaar. Dit presenteer ik aan het management team zodat zij bijvoorbeeld weten hoeveel geld er per stagiair of aan brandstofkosten uitgegeven kan worden. Het is een erg mooi gevoel dat je echt wat bij kunt dragen voor een geweldig doel. Verder houd ik mij bezig met het *editen* van video's voor presentaties en de social media van CCBR en de marketing die hierbij komt kijken. Daarnaast heb ik een training gekregen waardoor ik helemaal werd voorbereid hoe de pro-life visie overgebracht wordt aan mensen met een pro-choice visie. Hierdoor krijg ik soms de gelegenheid om naar universiteiten te gaan om op straat te staan en met mensen in gesprek te gaan. Dit zijn erg mooie ervaringen omdat je samenwerkt met geweldige mensen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben.

### ***Wat was je mooiste ervaring tot nu toe?***

Na anderhalve week op kantoor gewerkt te hebben vroeg Nick of ik mee wilde naar Florida om straatwerk te doen op campussen met een groep van gemiddeld 20 jongeren. Deze ervaring heeft een diepe indruk gemaakt. De eerste minuten van de eerste dag waren erg zenuwslopend, omdat ik in het Engels jongeren wilde overtuigen dat er door abortus een levend mensje gedood wordt. Maar na het eerste gesprek was de spanning er van af en ging het vanzelf. Het aantal gesprekken en mensen die pro-life worden is erg indrukwekkend; de hele groep bij elkaar zorgt ervoor dat elke dag een paar honderd jongeren pro-life gaan denken (terwijl ze daarvoor neutraal of positief stonden tegenover abortus). De verhalen die onderling gedeeld worden bindt de hele groep en zorgt er in één week voor dat je zo'n 20 nieuwe, beste vrienden hebt.

Het bezoek aan een abortuskliniek in Florida voor zwangerschappen in het laatste trimester was een ervaring die ik nooit zal vergeten. Door een openstaand raam hoorde ik de apparatuur aangaan en de materialen klaargelegd worden voor de abortionist die elk moment kon arriveren.

### ***Is er iets van je de lezers, de mensen die Joseba steunen wilt meegeven?***

Het is erg bijzonder om te zien hoe hard de mensen van deze organisatie werken. Vijf uur 's middags is voor de meesten bij CCBR niet het signaal om te stoppen met werken. Het werk gaat regelmatig tot in de nacht door. En om dan te zien wat het resultaat is van dit harde werken is gaaf!

Miljoenen Canadezen en Amerikanen worden bereikt met de pro-life boodschap. De groep mensen die zich willen inzetten voor het ongebooren leven groeit elk jaar, en meer en meer mensen worden bereikt. Om in Florida met eigen ogen te zien hoeveel mensen hierdoor van 100% pro-choice naar 100% pro-life veranderden, dat is een geweldige motivatie.

### ***Iman , dankjewel dat je dit met ons deelde!***

***We hopen dat mensen geïnspireerd raken door jouw verhaal , dat je nog een mooie tijd hebt in Canada, en wie weet... je ervaringen en indrukken kan gaan gebruiken als je weer terug bent in Nederland!"***

Willemijn, Sanneke en Astrid  
Stichting Joseba