



Lieve familie en vrienden,

We komen net terug van een gezellig verjaardagsfeestje van een collega uit Toronto. Het hoogtepunt voor onze kinderen was dat er 25 zomerstagiars bij waren; die willen namelijk altijd wel een spelletje doen of balletje trappen na een dag hard werken.

De helft van de stage van deze jonge mensen –hier rechts op het plaatje- zit er alweer op. Het idee van de zomerstage is dat mensen hun hele zomer stage lopen en werken voor CCBR (de twee tot vier maanden waarin er geen lessen zijn op scholen en universiteiten). Een aantal van hen komt iedere zomer terug, en enkele jonge mensen besluiten om na hun studie bij CCBR te blijven werken.



Stagiair Samuel vertelt: 'Ik heb met verschillende leerlingen gesproken van een middelbare school in Toronto. Op mijn bord stond een afbeelding van een gezonde embryo van zeven weken oud en ik wees hen erop hoeveel er al van zijn of haar ogen, handen, hersenen en oren was gevormd. Daarna vouwde ik een folder open om ze een afbeelding te laten zien van een geaborteerde foetus van tien weken oud. Ze schrokken erg. Ik legde uit dat een abortus schokkend is, omdat daarbij onschuldige embryo's en foetussen, zoals het embryo op mijn bord, worden gedood. Vervolgens vroeg ik hun wie er mensenrechten zouden moeten hebben. Na ons gesprek vertelden vier van de scholieren mij dat ze nu helemaal prolife waren en vier anderen zeiden dat ze nu twijfelden aan hun abortusstandpunt.'

In de provincie Ontario zijn zoveel mensen te bereiken dat we hier nooit ver hoeven te gaan. In het westen van Canada is dat anders. Daar reizen onze collega's met stagiairs naar verschillende steden om outreach te doen. Tot nu toe hebben ze presentaties en straatwerk kunnen doen in British Columbia, Alberta, Saskatchewan en Manitoba!

Stagiaire Nicole vertelt: 'In Calgary hadden twee meisjes aandachtig staan kijken naar het bord dat ik vasthield. Ik vroeg hun toen of ze vonden dat dit in ons land legaal zou moeten zijn. "Dat vónd ik wel," reageerde het ene meisje, "maar moet je die plaatjes eens zien! Absoluut niet!" Ik vroeg hun of ze vonden dat abortus plegen altijd goed was. Dit was hun antwoord: "Niet als abortus er zo uitziet."'

Ouders, docenten, activisten, politici en medewerkers van een abortuskliniek die 'pro-choice' zijn, hebben het er vrijwel nooit over hoe het er bij een abortus werkelijk aan toe gaat. Het gevolg daarvan is dat velen opgroeien met het idee dat abortus niets te maken heeft met een kind dat beroofd wordt van het recht op leven. Het goede nieuws is echter dat hoe meer het publiek de waarheid hoort of ziet, hoe minder cliënten de abortusindustrie zal hebben. En daarom is dit werk zo nodig!

Juist daarom zijn we zo blij met uw/jullie steun. Dat zorgt ervoor dat wij, en ons team, aan de slag kunnen, waardoor veel mensen worden bereikt met een prolifeboodschap.

In de eerste helft van dit jaar zijn er inmiddels:

- 132.094 kaarten bezorgd;
- 491.122 mensen geweest die de prenatale en abortusbeelden op straat hebben gezien;
- 569.000 mensen geweest die dezelfde beelden op een vrachtwagen in het verkeer zijn tegengekomen.



Stagiaire Emily vertelt: 'Ik heb in Toronto met een middelbareschoolleerling gesproken. Ze vertelde me dat ze niet goed wist hoe ze over abortus dacht, maar ze zei dat het misschien niet erg was om er een te laten plegen als de ouders er financieel niet klaar voor waren. We praatten wat over mensenrechten en over de vraag of het redelijk was om een geboren kindje te doden als de ouders geldproblemen hadden. Ze kwam tot de conclusie dat abortus niet goed was en dat geen enkel kind gedood zou moeten worden omwille van moeilijke omstandigheden. Voor ze wegging, bedankte ze me dat ik er was en de waarheid had laten zien over abortus. Ook vertelde ze me dat haar zus kort daarvoor net zulke abortusplaatjes had gezien en zich had gerealiseerd dat zij haar kindje niet zou kunnen doden. Als ze die werkelijkheid niet had gezien, had haar kindje nu misschien niet meer geleefd.'

Zonder de zegen van de Heere zouden baby's zoals van deze jonge vrouw niet gered worden van abortus. En zonder giften en gebeden van mensen die dit werk steunen, zouden jonge mensen niet op straat staan en zo'n verschil kunnen maken!

### Hoe is het verder met ons gezin?

We genieten op het moment van warm weer en hebben net Maaikes ouders op bezoek gehad, wat fijn was. De kinderen zien er altijd naar uit om vrienden of familie uit Nederland of Alberta te zien... helemaal als dat opa en oma zijn!

In juli moet Nick voor de jaarlijkse bestuursvergadering naar Alberta. Daarvoor is hij al weken bezig met het voorbereiden van de boekhouding, financiële overzichten, verslagen van het werk dat gedaan is en een strategisch plan met betrekking tot hoe we verder moeten.

Omdat zijn jongste zusje pas verloofd is en op 3 augustus hoopt te trouwen, hebben we besloten om de reis met het hele gezin te maken en de 3200 kilometer weer met de auto te overbruggen. Blijkbaar was het een positieve ervaring vorig jaar, want de jongens hebben er al veel zin in! We proberen er dan ook echt iets leuks van te maken, met veel tussenstops, bijvoorbeeld bij musea of boerderijen.

Daarnaast hebben we deze zomer een gast uit Nederland, Corinne van der Ham, die bij een inleiding over het ongebooren leven was op de jeugdvereniging in Krimpen a/d IJssel. Ze is nu bij ons om haar Engels bij te spijkeren en om op de kinderen te passen zodat Maaike wat meer werk kan doen. En ze gaat gezellig mee op reis naar Alberta!

In september trouwt Maaikes broer, waarvoor we met de kids naar Nederland af hopen te reizen. Er staan dan ook presentaties op 11 locaties op het programma, waaronder een avond voor de Mars voor het Leven, waar Maaike in december D.V. hoopt te spreken. We zien er naar uit om familie en vrienden te zien en het werk te kunnen doen.

Aan de ene kant zien we tastbare resultaten: levens die gered worden en een daling in het aantal abortussen, juist in de omgeving waar CCBP's werk gedaan wordt. Aan de andere kant zien we veel tegenstand, met name in de gerechtshoven en binnen de regering.

Mogen we vragen om gebed voor bewaring, kracht en een zegen op het werk? We zijn ontzettend dankbaar voor alles wat gedaan wordt om ons, het team en dit werk te ondersteunen!

Love,

Nick & Maaike, Jonah, Elliot, Tisa en Amaris

