



### *Beste familie, vrienden en bekenden,*

Ruim anderhalf jaar was het voor ons niet mogelijk om naar Nederland te komen, maar begin september was het eindelijk zo ver... met z'n achten vlogen we van Toronto naar Amsterdam! Zo begonnen drie weken waar we nog steeds met dankbaarheid op terug zien. Hier zomaar wat hoogtepunten:

- We konden familie en vrienden ontmoeten en Oliver, onze jongste, introduceren.
- Voor de kinderen was het helemaal feest: ze hebben heerlijk met neven, nichten, en andere familieleden gezwommen, gespeeld, gelogeerd en nog veel meer.
- We konden de doopdienst van een lief, klein nichtje bijwonen.
- Maaike's hele familie was voor het eerst sinds 2018 weer compleet.
- En er konden weer lezingen worden gegeven!



### **Aandachtige jongeren**

Net zoals in de afgelopen jaren werden er op verschillende Hoornbeek locaties gastlessen gegeven voor de opleiding Verzorgende en Verpleegkundige. Per keer konden 75 studenten dit bijwonen, ongeveer even veel als het aantal abortussen wat iedere dag plaats vindt in Nederland. We vertelden hen ook dat dat getal in Canada hoger ligt: dagelijks een groep drie tot vier keer zo groot als de aanwezigen! Ze luisterden met aandacht en betrokkenheid en stelden goede vragen.

Verschillende studenten vroegen om CCBP's nieuwe filmpje van een minuut wat we sinds kort op straat gebruiken voor mensen die meer over abortus willen leren en zien. Er is ook een Nederlandse versie. Een studente zei achteraf, "Ik ga dat filmpje aan m'n vriend laten zien, want hij zegt dat het nog niet echt een mensje is aan het begin. Dit moet 'ie echt zien."

## Gemeenteavond

De Gereformeerde Gemeente van Nieuw-Beijerland nodigde ons uit om te spreken tijdens de opening van het verenigingsseizoen. Ds. Van Zetten begon en eindigde de avond met een warm en indringend woord voor allemaal, passend bij het thema abortus. Terwijl de verschillende maatregelen in acht werden genomen, zat het ongeveer even vol als tijdens een gemiddelde kerkdienst. We waren ontzettend blij om zoveel mensen te zien. Daar bleef het niet bij! Er werd een (digitale) collecte gehouden die het prachtige bedrag van meer dan €4000,- ophaalde!

## Kom Ook... eindelijk!

In 2019 kwam er bij Joseba een aanvraag binnen voor een presentatie op een Kom Ook avond. Op 18 september van dit jaar kon deze eindelijk plaats vinden! Maaike sprak op een mooie locatie in Harskamp. Zowel de ernst van abortus als de verantwoordelijkheid tegenover onze (ongeboren) naaste kwamen aan de orde, maar ook praktische tips voor gesprekken. Velen van de aanwezigen bleken met dit onderwerp geconfronteerd te worden in hun dagelijks leven of beroepsfunctie, en we spraken met verschillende mensen nog lang achteraf na.



## Nog twee ontmoetingen

Naast de presentaties hadden we ook de kans om de kledingbeurs in Krabbendijke bij te wonen. Al jarenlang wordt deze beurs gehouden voor drie goede doelen, waar Joseba er een van is. Het was ontzettend leuk om de dames (weer) te zien die dit doen en om zelf op de beurs te zijn. In totaal leverde de kledingbeurs ruim €1800,- op!

Daarnaast hield het kinderkoor van de Gereformeerde Gemeente in Krabbendijke een stroopwafelactie voor Stichting Joseba. Maaïke mocht dit introduceren, de kinderen hun formulier geven, en oefenen wat je nou eigenlijk aan de deur zou kunnen zeggen.



## Terug in Canada

Op de dag van onze terugreis werden er in Canada verkiezingen gehouden. De Liberale Partij (onder Justin Trudeau) hoopte een meerderheid te behalen, wat gelukkig niet gebeurde. De uitkomst is eigenlijk niet anders dan voor de verkiezingen. We hebben nog steeds te maken met een uiterst liberale regering die door middel van de steun van nog linkere Nieuwe Democraten veel kan bewerkstelligen.

Na de verplichte twee weken in quarantaine, die hier streng gecontroleerd wordt, konden we er weer op uit. Nick had thuis wel veel online zijn werk kunnen doen, maar weer op kantoor werken en het team ontmoeten was erg fijn. De zomerstages zijn afgerond en werden geëvalueerd.

Allerlei aspecten van ons werk zijn een stuk ingewikkelder geworden door de verschillende maatregelen en/of eisen van de regering, en dat verschilt soms ook weer per provincie. Dat zorgt soms voor spanning in het team. Nick vond het daarom belangrijk dat we als team bij elkaar zouden zitten om in een ontspannen omgeving met elkaar over dit soort dingen in gesprek te gaan. We verbleven daarom enkele dagen in het vakantiehuis van een supporter, waar het niet alleen gezellig was maar waar we ook face-to-face allerlei dingen konden bespreken. (Maaïke kon er een dag bij zijn.)

We zien veel verdeeldheid om ons heen, ook in kerken en de prolife movement, en hoopten en baden dat dit zou bijdragen aan respect en begrip voor elkaar, en de gewilligheid om samen oplossingen te zoeken voor moeilijke situaties. We mogen terugzien op een goede en productieve week! Ondanks verschillende meningen, weten we ons verbonden in onze zorg voor ongeboren kinderen.

→ Bekijk de foto's van onze teams op de volgende pagina.



Foto: Eastern Canada Team



Foto: Western Canada Team

### **Opnieuw baby's gered!**

In de afgelopen maanden hoorden we van twee jonge vrouwen in Toronto die kozen voor het leven van hun ongeborn kindje. De eerste was 19 en zag het absoluut niet zitten om een baby te krijgen. Zelfs beelden van abortus konden haar niet overtuigen. Toen ze naar de abortuskliniek ging, 17 weken zwanger, waren er veel mensen die baden. Ze vroeg in een kliniek om een beschrijving van de procedure en besloot wonderlijk genoeg dat ze dan liever voor een adoptie koos. Inmiddels is haar kindje geboren.

De tweede vrouw werd onder druk gezet door haar vriend, maar twijfelde elke keer als ze op social media iets langs zag komen wat een prolife boodschap was. Tot ze op een dag de truck van CCBP op straat zag. Ze beschreef het zelf als, "the pictures woke me up." Wij hoorden dit pas veel later. Haar baby is recent ook geboren en ze is ontzettend dankbaar dat het zo is gegaan.

## En nu?

In het najaar richten we enerzijds op straatwerk zolang het weer dat toelaat, en anderzijds op fondsenwerving en maken we plannen voor het komende jaar.

Nick is momenteel nog in het westen van het land (in Alberta) voor de jaarlijkse ontmoetingen met "corporate sponsors" - eigenaren van bedrijven die de organisatie steunen. We zijn elke keer weer verwonderd over hoe trouw onze achterban CCBR blijft steunen, ook in de achterliggende tijd. Dat geldt zeker ook voor degenen die financieel steun bieden aan ons gezin om dit werk mogelijk te maken. We zijn jullie daar dankbaar voor. Nogmaals danken we een ieder ook voor de prachtige tijd die we in september in Nederland hadden; met name de ontmoetingen met zoveel warme en betrokken mensen deed ons goed.

De Heere zorgt!

Een lieve groet uit Canada,  
De Rosendals

*Wilt u ook een (online) lezing inplannen op uw school of een vereniging? Laat het zo gauw mogelijk weten via [info@stichtingjoseba.nl](mailto:info@stichtingjoseba.nl) of [mrosendal@endthekilling.ca](mailto:mrosendal@endthekilling.ca).  
Lezingen kunnen qua inhoud afgestemd worden; thema's kunnen bijvoorbeeld zijn: prolife argumentatie, het werk van CCBR in Canada, seksualiteit en abortus of de prolife opvoeding van (kleine) kinderen.*