



Beste familie, vrienden en bekenden,

Wat was het fijn om recent weer in Nederland te zijn! In deze nieuwsbrief doen we graag verslag van die reis en van het werk wat in Canada volop gaande is.



Op 15 mei vlogen we met z'n achten van Toronto naar Amsterdam, een hele onderneming die gelukkig goed verliep. Daar stond, na een nachtje rust, eerst een ontmoeting met de NPV op het programma. Een leuke ervaring, o.a. omdat Maaike jarenlang naast datzelfde kantoor aan de Kerkewijk in Veenendaal heeft gewoond. We bespraken onder meer de organisatie van een Nederlandstalig debat met een voorstander van abortus. Het ziet er naar uit dat dat plaats gaat vinden in de Week van het Leven 2023, D.V. Daarover later meer!

In de week die volgde, precies op de dag van het kamerdebat over het burgerinitiatief om abortus uit het strafrecht te halen, stond er een workshop voor Stichting Kies Leven op het programma. Zo'n 30 mensen besteedden de hele avond aan het aanleren en oefenen van vaardigheden om goede gesprekken over abortus te kunnen voeren. De feedback was positief. "Hier heb ik veel aan gehad," vertelde een deelnemer. "Luisteren, vragen stellen, dat vergelijken van een ongeborn kindje met een pasgeboren baby, allemaal dingen die ik vaker ga proberen."

Veel gebeden werden verhoord toen bleek dat er weinig animo was voor het bovengenoemde burgerinitiatief. Dit betekent niet dat het onderwerp van de baan is -supporters van een meer liberale wetgeving over abortus geven niet op- maar we waren dankbaar dat het zo liep.

Verder was Maaike uitgenodigd om de lezing te verzorgen op een gemeenteavond in Borssele. Ons bestuurslid Astrid ging ook mee en hielp Gertrude (een trouwe sponsor) met de verkooptafel voor Stichting Joseba. Een paar jonge moeders vertelden dat ze jaren geleden een Joseba presentatie hadden beluisterd op het Hoornbeek College en sindsdien

ons werk al steunen. We kunnen terugzien op een mooie avond met veel belangstelling en een hartelijke ontvangst.



Op 30 mei trouwde Maaïke's jongste broer, wat tegelijk de reden was dat we deze keer met het hele gezin in Nederland waren. Voor onze kinderen heel bijzonder om deze feestelijke dag ook mee te maken!

Voor ons vertrek vond nog een bestuursvergadering van Joseba plaats, waar we nu een keer zelf bij aanwezig konden zijn. Het was goed om wat praktische punten te kunnen bespreken en vooral: om 'live' bij elkaar te zijn met de dames die zo betrokken zijn bij ons werk en dit in Nederland onder de aandacht brengen.

Na terugkomst uit Holland, ging hier op 5 juni een nationale 'cross-country' tour van CCB van start. Deze tour, genaamd *The Faces of Abortion*, gaat door alle tien provincies waar overdag straatwerk wordt gedaan en 's avonds presentaties plaats vinden. De zomerstagiaars -het zijn er dit jaar meer dan 50!- spelen daarbij een grote rol. De eerste avond vond plaats in Niagara, waar Maaïke en collega Jonathon Van



Maren een compleet nieuwe presentatie gaven, inclusief nieuwe beelden van de slachtoffers van abortus.

De meerderheid van de touravonden is inmiddels verzorgd door andere sprekers, die we hiervoor de laatste paar maanden getraind hebben. In het westen van het land gaan de presentaties nog even door. Voor de avonden waar wij bij betrokken waren, reden we bijna 2500 km door de provincie Ontario. Ook logeerden zes team members twee keer twee

nachten bij ons in huis. De kinderen vonden dit natuurlijk erg gezellig, vooral als daar dan een kampvuur en potjes basketball bij horen.

We kunnen bijna niet geloven dat er in zo'n korte tijd zoveel gedaan kon worden. Nieuwe prolife contacten zijn erbij gekomen en daarnaast weten we van veel mensen die van gedachten zijn veranderd. Stagiair Hanna sprak een meisje van 17 die aangaf dat ze in de loop van het gesprek prolife aan het worden was. Ineens vertelde ze dat ze bijna zeker wist dat ze zwanger was. Hanna feliciteerde haar, legde uit dat er veel hulp beschikbaar, en vroeg hoe ze dacht over een eventuele abortus in haar eigen situatie. 'Het blijft verkeerd,' zei ze, 'want wat je weg laat halen is een mensje.'

Door het straatwerk werden ook nieuwe contacten gelegd. Maria vertelde bijvoorbeeld:

Ik sprak een nieuwe vrijwilliger die mij vertelde dat ze een CCBR kaart had ontvangen toen ze nog prochoice was. De [abortus] beelden vond ze shockerend en ze dacht dat deze zeker niet echt konden zijn. Haar huisgenote, die overtuigd proabortus is, zei dat het niet uitmaakte of de foto's wel of niet waar zijn, waarop zij reageerde, 'If they are real, it changes everything.' Als de abortusbeelden waar zijn, dan verandert dat alles.



Inmiddels is de laatste week van het schooljaar en voor Maaïke tegelijk haar zwangerschapsverlof aangebroken. Uit Nederland kwam bezoek, toen Irmgard (een enthousiaste dame die zich al langer inzet voor het ongeboren leven) en haar ouders hier een nachtje logeerden. Gesponsord door Joseba kon Irmgard een training in Calgary bijwonen, de straat op met het team, naar Toronto vliegen om de laatste touravond mee te maken, en ook daar in gesprek te gaan met Canadezen.

Ook kijken we uit naar de komst van Eline, een van de bestuursleden van Joseba. Zij zal in juli en augustus deelnemen aan een 'crash course' (een soort prolife snelcursus) en meelopen met het team van CCBR hier en in Calgary.

In een volgende nieuwsbrief zullen Irmgard en Eline verslag doen van hun ervaringen.

We zijn blij dat we velen van jullie recent konden ontmoeten in Nederland, dat de tour boven verwachting verliep, dat we kracht kregen om onze taken uit te voeren, *en* dat we de gevolgen mogen zien op het vele werk en gebed voor ongeboren kinderen in de maatschappij. Dank aan iedereen voor zijn/haar bijdrage en bovenal dank aan onze God!

En nu tellen we af tot de geboorte van de jongste Rosendal... als alles goed mag gaan in de loop van juli. Via de mail en/of website zullen we hierover berichten.

With love,

Nick en Maaïke Rosendal

Op 1 juni vond er in Alblasterdam opnieuw een erg leuke en grote tweedehands kledingbeurs plaats. Dat heeft het geweldige bedrag van 3632 euro opgebracht! Omdat Maaïke in Nederland was kon ze er zelf met dochter Tisa even rondkijken en haar slag slaan. 😊